

Bifrostnytt

Juni – Aug 2020



Bifrostkyrkan

EQUMENIAKYRKAN

Möln dal

equmenia

Bilda 

Bifrostkyrkans Församling

är en del av Equmeniakyrkan.
Våra gudstjänster och samlingar är öppna för alla som önskar delta. Ta gärna kontakt med någon av våra anställda eller styrelsen om du vill veta mer om vår kyrka eller verksamhet.

Bifrostkyrkans Vision:

Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.
Vi vill söka Guds vilja med våra liv och leva så att alla finner och utvecklar en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus.

Önskar du träffa/samtala med någon av våra anställda kontakta dem gärna på telefon.

Se baksidan!

Välkommen att höra av dig!

Ps 280

Jesus, min Herre,
dig vill jag älska,
du som i döden
älskade mig.

//: Dig vill jag lyda,
dig vill jag tjäna,
giva mig villigt,
Herre åt dig. ://

Giv mig, o Jesus,
mer av ditt sinne,
gör mig barmhärtig,
ödmjuk och mild.

//: Giv mig mer kärlek,
mod att försaka,
djupt i mitt hjärta
präglad din bild. ://

Tag mina händer,
tag mina fötter,
öga och öra
tag, Herre kär.

//: Hela mitt hjärta
vill jag dig giva,
Jesus min Herre
din blott jag är. ://

Joél Blomqvist



Vår Ordförande Lars-Gustaf Hauptmann

Jag tror att Gud har skapat oss till en relation med sig själv och varandra och lagt det som ett behov djupt inom oss. När vi inte kan samlas för att få uttrycka glädjen och tacksamheten för det, ja då är det något som saknas och berör oss. Förutsättningarna för Bifrostkyrkan har förändrats av Covid-19 och för att reducera smittspridningen kan vi just nu inte mötas lika fritt i kyrkan.

Jag tycker att det känns gott att få delta i kyrkans samlingar via TV tills vi kan träffas igen.

Ungdomsarbetet har kunnat genomföras under vårterminen, det betyder extra mycket att som ung får träffas i dessa tider.

Våren ger oss också möjlighet att mötas utomhus på olika sätt. På trädgårdsdags fick vi uppleva återseendets glädje och intog medhavd fika på säkert avstånd i det fria.

Eftersom många kommer att vara hemma under sommaren erbjuder Bifrostkyrkan olika typer av samlingar. En möjlighet som vi har tack vare våra medarbetare.

Det planerade församlings/föreningsmötet i maj får vi tyvärr ställa in. Styrelsen har beslutat att senarelägga tillsättning av musiksamordnartjänsten på grund av rådande omständigheter.

Information kommer via hemsidan, www.bifrostkyrkan.se, och via mail. Du som ännu inte får information via mail kan anmäla din mailadress till info@bifrostkyrkan.se

Våra insamlingar har hittills gett ett mycket gott resultat och vi ser ansvarstagandet för ekonomin som en bekräftelse på kärleken till Gud och församlingen, vår kassör kommer att ge en utförligare ekonomiredogörelse i en separat rapport.

Våra kyrkoledare skickade nyligen en hälsning där de påminde om församlingens tre delar: **frimodig evangelisation, försonande gemenskap och samhällsinriktad diakoni.**

Jag upplever att dessa tre delar är extra viktiga i rådande läge. Vi får vara frimodiga och söka Andens ledning om hur vi kan ”vara församling” där vi finns.

Guds välsignelse / Lars-Gustaf Hauptmann



En bön

Herre, tack för alla de små ting som jag oftast glömmmer.

Tack för det leende jag fick idag. Tack för ett vänligt ord.

Tack för en sång som jag hörde.

Tack för det som växer kring mig, gräs, mossor, stora skogar.

Tack för det som växer inom mig, en smula vishet mer för varje dag.

Tack också för minsta musen, för flugans surr, sol och skuggor,
åskans muller långt, långt borta.

Tack för allt detta lilla som gör att jag känner mig så hemma i den
värld som du skapat åt mig, Herre.

Bön ur "Bönboken tradition och liv" skriven av Ulf Nilsson

Vår Föreståndare EvaMarie Brännström

Öken

Vad händer om det som varit grönt, blommande och vackert helt plötsligt blir till en öken?

Ibland brukar vi tala om "Ökenfäderna", de som frivilligt fick ut i öknen för att få vara med Gud. De skalade bort allt materiellt för att inte tappa fokus. Vi kan fortfarande läsa och njuta av deras visdom och deras tankar kring Gud Fadern, Jesus Sonen och den heliga Anden. Deras ökenperiod kan få våra liv att blomma.

Men hur blir det när vi ofrivilligt går ut i öknen? När livet dräneras på energi och livskraft eller där vi blir avskurna från andra av olika skäl.

Den situation vi befinner oss i just nu skulle jag vilja likna vid en öken. En pandemiöken. I början kanske det kändes lite skönt att få skala av det vanliga. Att bli tvingad till distansering och isolering. En paus i det berömda ekorrhjulet. Inte så många måsten och kanske mer tid att läsa, ut och gå, städa eller dra igång byggprojekt. Nu har det gått ett antal månader. Många saknar besök och stunden med kaffekoppsprat. De digitala lösningarna är bra men i längden kan de inte ersätta det fysiska mötet. Det är inte så roligt att städa vinden längre. Trappan är klar och lusten att dra igång nya projekt minskar. Öknen tar över mer och mer.

Man BORDE ta mer tid till Gud, be och läsa bibeln och andlig litteratur nu när man har tid. Men det blir ett måste som inte ger glädje. Gud, det är så tomt och tråkigt! Det är öken.

Finns det något hopp? Finns det någon oas? Kommer vi ut ur öknen?

Vissa hoppas att sommaren kommer med lättnader, både när det gäller restriktioner för hur vi kan mötas och hur vi kan resa. Andra vågar inte ens hoppas. Och andra har gett upp.

Det finns en berättelse från London och andra världskriget som jag kommer tillbaka till ibland: Under bombräder mot London träffades naturhistoriska museet och det utbröt en brand. På en avdelning hade man fröer från Egypten och Faraonernas tid. Det var tusenåriga fröer som låg prydligt arkiverade. Brandkåren kom till platsen och började bekämpa elden med vatten. Även fröerna fick sin beskärda del av vattnet. När man sedan efter en tid kunde komma in och se vad som hänt efter förödelsen upptäckte man fröerna: Fröerna hade börjat gro! Trots att de var oändligt gamla fanns fortfarande växt kraft. De behövde bara vatten för att processen skulle vara igång igen. ”Öknen” hade inte dödat livet i fröet. Det behövdes bara vatten.

En annan bild: I en öken verkar det fullständigt omöjligt att det ska kunna växa något. Men någon gång ibland kommer det lite regn – och öknen börjar blomma! Det behövdes lite vatten.

Vatten är det som gör skillnad. I Jesaja 35 kan vi läsa: *”Öknen och ödemarken skall jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor skall öknen blomma”*. Vatten.

En morgon, precis innan jag skulle skriva den här texten, när det kändes väldigt tomt och ökenartat, öppnade jag bibeln och min blick hamnade på två rader i Psaltaren. Det var Psalm 9-10 och vers 11: *”De som känner dig Herre, litar på dig, ty du sviker inte dem som kommer till dig.”* Det blev en tröst. Det blev vatten för den dagen. Jag litar på Gud och det står att Gud inte sviker. Så även om det känns helt dött både andligt och socialt är det inte hopplöst. Fröet finns där, fullt med livskraft. Vi får vänta i Guds värme och låta Anden vattna. Och så hålla fast vid det Gud själv lovat: Gud sviker inte. Gud älskar oss.

Sommarhälsningar från pastor EvaMarie

Juni

Onsdag 3

12.30–15.00

Öppen kyrka

18.30 Andakt på hemsidan.

Fredag 5

17.30-19.00 Tweenies

20.00-23.00 Tonår

Söndag 7

10.15 Bön i hemmen.

11.00 ”Gudstjänst på hemsidan”

EvaMarie Brännström m.fl.

Onsdag 10

12.30–15.00

Öppen kyrka

Söndag 14

10.15 Bön i hemmen.

11.00 ”Gudstjänst på hemsidan”

EvaMarie Brännström m.fl.

Onsdag 17

12.30-15.00 Öppen kyrka

Lördag 20

11.00 Andakt på hemsidan.

Söndag 21

10.15 Bön i hemmen

11.00 ”Gudstjänst på hemsidan”

EvaMarie Brännström m.fl.

Onsdag 24

10.00-12.00

Öppen kyrka

Fredag 26

17.30-21.00

Grillkväll

Söndag 28

10.15 Bön i hemmen

11.00 Gudstjänst via Pingstkyrkans hemsida.

Juli

Onsdag 1

10.00-12.00

Öppen kyrka

18.30-19.30

Sommarkväll,

EvaMarie Brännström, 2-bons kvintett

Söndag 5

10.15 Bön i hemmen

11.00 ”Gudstjänst på hemsidan”

EvaMarie Brännström m.fl.

Tisdag 7

10.30-12.30

Sommarsamtal

EvaMarie Brännström

Onsdag 8

10.00-12.00

Öppen kyrka

18.30-19.30

Sommarkväll,

EvaMarie Brännström, 2-bones kvintett

Torsdag 9

10.30-12.30

Sommarsamtal

EvaMarie Brännström

Program sommaren juni – augusti 2020!

Fredag 10

Grillkväll
17.30-21.00

Söndag 12

10.15 Bön i hemmen
11.00 Gudstjänst via Pingstkyrkans
hemsida.

Onsdag 15

10.00-12.00
Öppen kyrka

Torsdag 16

17.30-19.30
Tweenies

Söndag 19

10.15 Bön i hemmen
11.00 ”Gudstjänst på hemsidan”
EvaMarie Brännström m.fl.

Onsdag 22

10.00-12.00
Öppen kyrka

Torsdag 23

17.30-19.30
Tweenies

Fredag 24

17.30-21.00
Grillkväll

Söndag 26

10.15 Bön i hemmen
11.00 Gudstjänst via Pingstkyrkans
hemsida.

Onsdag 29

10.00-12.00
Öppen kyrka
18.30-19.30
Sommarkväll

Torsdag 30

17.30-19.30
Tweenies

Augusti

Söndag 2

10.15 Bön i hemmen
11.00 ”Gudstjänst på hemsidan”
EvaMarie Brännström m.fl.

Torsdag 6

17.30-19.30
Tweenies

Söndag 9

10.15 Bön i hemmen
11.00 Gudstjänst via Pingstkyrkans
hemsida.

Torsdag 13

17.30-19.30
Tweenies

Söndag 16

10,15 Bön i kyrkan
11.00 Gudstjänst
EvaMarie Brännström

Söndag 23

10.15 Bön i kyrkan
11.00 Gudstjänst
EvaMarie Brännström

Söndag 30

10.15 Bön i kyrkan
11.00 Gudstjänst
Ida Tonnvik

Vår Diakon Emelie Natanaelsson

Vilken märklig vår det har varit! Hur ska man beskriva den? Hur ska man sammanfatta något som på så många sätt och för så många har varit så långt ifrån det man planerat och tänkt? När världen på vad som känns som ett kort, kort ögonblick förändras för oss och inget blir sig likt, hamnar vi i en situation där vår tillit och vår uthållighet prövas. Den här våren har varit en sådan tid för mig och, vet jag, även för många av er. Mycket har hänt, både på det personliga och jobbmässiga planet. Oron för världen och människor runt omkring har påverkat mig. Det har blivit många långa samtal och diskussioner, mycket tankar och en hel del tillfällen att pröva den där tilliten. Men mitt i allt är jag tacksam för att Gud är den som håller ordning på mig och har mig och hela världen i sin hand. I hans famn får vi falla.

Vårt diakonala projekt som vi presenterade på visionsträffen den 8:e mars och som vi fick många fina tankar och input kring, landade i ett beslut om att skapa ett antal olika mötesplatser i vår trädgård i popup-format. Något som såhär i efterhand känns som ett väldigt skönt och lagom beslut. Som första steg valde vi att skapa ett "uterum" mot busshållplatserna. Vi ställde ut en av de äldre kyrkbänkarna och skrev texten "Rastplats Livet" på, la ut mattor och planterade växter i krukor. Vi ser många som reagerar, pekar eller fotar, eller slår sig ner på bänken och vilar eller fikar, vilket känns jätteroligt! Tanken är att fortsätta utveckla platsen med olika kreativa inslag. Bland annat kommer vi skapa en "sinnesrostig" med några reflektionsplatser kopplat till våra fem sinnen, samt ett "bokbytarskåp" och ett "böneträd". Det känns spännande och roligt att vara på gång och för den som vill vara med och utveckla detta är det bara att höra av sig till mig. Vi hoppas även att sommarens aktiviteter ska bjuda in fler att vara med i vår gemenskap framöver.

Det är som sagt speciella tider och jag saknar er alla väldigt mycket. Det är annorlunda och utmanande att arbeta som diakon via skärmar och internet, mycket blir klurigare och svårare. Men det har också varit en väldigt lärorik och på många sätt viktig period för mig. En period som jag tror och hoppas kan vara viktig för oss alla framöver.

Vi har kanske skakats om i värderingar och förhållningssätt gentemot vår omvärld och jag hoppas att vi i fortsättningen gemensamt kan försöka göra den till en lite bättre plats dag för dag. Att våra ögon och hjärtan ska öppnas också för människor som lider i Afrika, Indien och andra platser dit vardagliga förnödenheter inte längre når fram pga stängda gränser. De dör inte av viruset, de dör av svält. Jag vill uppmuntra oss att ha med dem i bön och att vara frikostiga med offrande till de organisationer som finns och hjälper på plats.

Jag är övertygad om att Gud använder oss alla på många olika sätt i dessa ovanliga tider. I en av mina andakter pratade jag om ensamhet. Jag hoppas och tror att vi trots allt kan känna oss sammanlänkade som församling och jag vill gärna som avslutning i denna korta reflektion uppmuntra er att vara generösa med den tid ni har i den mån ni får och kan. Dela den frikostigt med de som kanske upplever ännu större ensamhet och hopplöshet just nu. Vi ber och tror att Gud ska vara med oss, öppna upp nya dörrar och vägar och att vi ska kunna gå in i det han har för oss framöver. Jag längtar tills vi åter kan mötas allihop, förhoppningsvis med ökat antal, engagemang och glädje.

Önskar er alla en välsignad sommar!
Emelie Natanaelsson



Vår Ungdomsledare Linnea!

Vilken otroligt ovanlig vår vi alla har fått ta del av. Men jag håller fast vid det som Equmeniakyrkan skriver på sin hemsida att ”vi ställer inte in – vi ställer om”. Det har verkligen Bifrostkyrkan fått göra, där vi har fått utmanats i att tänka i nya banor och hur vi kan nå ut, utan att träffas i kyrkan, med inspelade andakter, gudstjänster och barnandakter. Men för kyrkans barn och ungdomsverksamheter har vi ändå valt att ha öppet för tonår, scout och tweenies. Nedan kommer en liten summering av våren.

På tonår märkte vi en liten dipp i början på året så vi fick tänka om och valde att köra varannan vecka istället för varje vecka. Det verkade fungera då tonåringarna har kommit på fredagarna.

I tweenies har det varit lite färre än vad det brukar vara men ett gott gäng barn och ledare har hittat många roliga aktiviteter och haft fina andakter ihop.

Våra underbara scouter gick tillsammans ut med målet att ge en liten uppmuntran till våra äldre. Det blev en glädjande stund för både scouterna och de äldre.

Jag tror att det har betytt oerhört mycket för de barn och tonåringar som har tagit del av det goda som kyrkan har gett ut under en väldigt annorlunda och kanske för en del skrämmande period.

Tillsammans har vi skapt en atmosfär fylld med trygghet, glädje och kärlek där Guds närvaro har funnits med på ett underbart sätt. Det är så stort och jag kan inte nog beskriva hur stolt jag är över varje ledare i Bifrostkyrkan som ger så mycket av sin tid och sina hjärtan för de barn/ungdomar som de möter!

För våra yngre barn som har deltagit på Söndagsklubben fick vi tänka till lite extra vilket tillslut landade i de barnandakter som har visats på nätet. Ett fint litet vittnesbörd kring hur det har nått ut är den barnandakt där vi är ute på en lekplats och temat var ”Jesus är min bästa vän”. När vi spelar in slutet på andakten och skall tända barnen ljus är det en liten flicka som frågar om hon får vara med. Jag går och frågar hennes mamma då jag förstår att de är muslimer och berättar att vi är från kyrkan och att vi pratar om Jesus. Mamman blir glad och tycker att det är roligt att hennes dotter vill vara

med. När jag sedan ser på filmen vi spelar in ser jag den lilla flickan knäpper sina händer, ser på oss andra hur man gör och för första gången ber ” Gud som haver”. På lekplatsen kommer det en sådan Gudsnärvaro att jag knappt kan hålla tillbaka tårarna. Så starkt att vi fick dela en bön med en liten tjej som vänder sitt hjärta till Gud på en lekplats.

Det är så mycket gott som har hänt under våren angående samarbetet tillsammans med kommunen i Mölndal. Under våren har våra tankar i teamet rört sig kring hur Bifrostkyrkan skall vara en resurs och tillgång för människor i området. Det vi nu ser är att det faktiskt börjar hända saker och öppningar där kommunen räknar med Bifrostkyrkan. Det är så gott och jag är så tacksam för stödet och glädjen från Eva-Marie och Emelie.

Det känns otroligt fint att få använda mig av dansen igen, som tidigare har varit en stor del av mitt liv och att nu få blåsa liv i den på nytt är underbart.

Under sommaren har vi valt att ha en öppen kyrka med ett roligt sommarprogram för stora som små. Under vecka 29 kommer jag tillsammans med min goda vän Linda hålla i ett dansläger för åldrarna 12-16 år. Vi sökte pengar från kommunen och med glädje fick vi det som vi hade önskat. Vi kommer även från V29 och fem veckor framåt ha tweenies igång. Det blir en sommar fylld med gemenskap trots att vi fortfarande har vissa restriktioner. En kyrka som syns utåt, som ser barn, ungdomar och vuxna är min längtan.

Personligen innebär även sommaren en flytt. Här behöver jag bönestöd för som det ser ut just nu har jag inte hittat något bra ställe för mig och barnen. Men jag vet att Herren är med i detta och kommer göra sitt. Trots att jag just nu är lite missmodig och känner mig stressad så får jag vila i att Herren är god och vet vad vi behöver. Visst är det ibland svårt att ha tro när man inte ser det självklara och när man totalt vill ge upp så visar Gud sin godhet gång på gång. Den tar aldrig slut. Avslutningsvis vill jag dela ett bibelord som har fått vara en ledstjärna under våren - Ps 27:14.

Hoppas på Herren!

Var stark, fatta mod i ditt hjärta och hoppas på Herren!

Linnea Stening

Besök i
Coronatider!

Stort Tack!

Före påsk fick vi angenämt besök av kyrkans scoutkår, repr. av Ida o Karin Pollack.

De överlämnade ett trevligt paket med "kyrkfika" samt ett knippe tankenötter. Ett uppskattat och positivt initiativ.

Återigen Stort Tack!

Kerstin och Tore Thorstensen

Tack till Bifrostkyrkans scouter!

Det ringde på dörren en kväll i påskens tid. Samtidigt som något tungt "dunsade" ned i brevinkastet. Vem hade ärende till mig så här i orostider, när Coronaviruset tagit sitt grepp över städer och byar. Vi 70-80+are uppmanades att vara särskilt försiktiga och stanna inomhus, den omtanken kändes fin.

Då tänkte Ni, kära, kära o goa scouter på oss!

Tack för omsorgen från Er, den beredde oss äldre församlingsmedlemmar stor glädje.

Tack för den fina och läsvärda boken, kyrkfikat, korsordet som jag löste direkt, Karin Dernulfs förbön den värmde och inte minst scouternas tips på aktiviteter som passar oss äldre.

Ni skall veta, kära scouter, att Ni fick vara Guds händer och fötter denna kväll och bli till fin glädje för så många.

Kram Kerstin Lagerqvist

Bifrostkyrkan i sommar!

Öppen kyrka

Onsdagar 24/6 – 5/7

Tid: 10.00 – 12.00

För dig med barn: Vi ses vid sandlådan.

För dig som är lite äldre:

Vi ses på kyrktorget.

Grillkvällar:

Fredagar 26/6, 10/7 och 24/7

Tid och plats: 17.30 – 21.00 runt

Bifrostkyrkan

Vi ses för att grilla, prata och bara vara.

Alla åldrar välkomna. Ta med det du vill grilla/äta.

Grillar finns på plats.

Sommarkväll:

Onsdagar 1/7, 8/7, 15/7, 29/7

Tid och plats 18.30 på kyrktorget.

Sång, musik, andakt och allt som hör till för en härlig sommarkväll.

Alla välkomna!

Sommarsamtal:

Tisdag 7/7 och torsdag 9/7

Tid och plats 10.30 på kyrktorget (vid fint väder)

Välkommen till samtal kring tro och liv!

Ungdomssamlingar:

Tweenies 17.30-19.30

Torsdagar 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8

Välkomna!

Bifrostkyrkan Församling & Equmenia Bifrostkyrkan EBK

Bifrostkyrkans Församling

Lantbruksgatan 2
431 47 Mölndal
Tel: Se nedan.

Plusgiro: 8 33 84-8

Bankgiro 371-51 09

Swish: 123 326 51 88

Internationella kontot:
Bankgiro: 119 - 41 74

Equmenia Bifrostkyrkan EBK

Equmenia Bifrostkyrkan EBK
Plusgiro: 62 61 50 -7

Hemsida:

www.bifrostkyrkan.se

info@bifrostkyrkan.se

Bifrostkyrkans anställda:

Pastor/Församlingsföreståndare

EvaMarie Brännström
0701 91 48 69
evamarie.brannstrom@bifrostkyrkan.se



Diakon

Emelie Natanaelsson
0708 77 96 95
emelie.natanaelsson@bifrostkyrkan.se



Equmenia Bifrostkyrkan EBK

Barn&Ungdomsledare

Linnea Stening
0793 36 01 47
linnea.stening@bifrostkyrkan.se



Styrelsen

Lars-Gustaf Hauptmann ordförande
0731 40 25 09
lg@hauptmann.se



Har du synpunkter på innehåll:

Kontakta LeifHerman Gudmundson 0708 75 77 76 leifhermang@gmail.com